

KAMPEERWEEKEND.

De sfeer tijdens het Pinksterkampeerweekend was zodanig, dat er al snel geluiden werden gehoord over het nogmaals gaan kamperen dit jaar.

Tijdens de bijeenkomst bij Bert & Mathilda van den Hoorn kreeg e.e.a. definitief gestalte en het ziet er nu als volgt uit:

vrijdag 15 / zaterdag 16 / zondag 17 augustus gaan we naar camping Hessenheem, Potdijk 8 te Markelo.

Tel.nr. 0547-361200

Gezellige mensen, goede outillage (zelfs een zwembad om de motor schoon te maken ontbreekt niet) dus succes is verzekerd !

Door omstandigheden (gezondheidsklachten e.d.) zullen een aantal deelnemers met de auto komen zoals ook tijdens het Pinksterweekend. Binnen de vriendengroep zoals onze "MG de Vriendschap" is dat uiteraard geen probleem.

Mocht u door drukke werkzaamheden of andere oorzaken niet het gehele weekend kunnen of willen komen, dan bent u uiteraard wel van harte welkom om b.v. de zaterdagavond-barbecue bij te wonen.

Om een kleine inschatting te kunnen maken van wie er komen barbecuen, gaan kamperen e.d. is het wel aan te bevelen dat u bij interesse hiervan melding maakt bij Bert & Mathilda, tel.nr. 0341-352608 (zij gaan waarschijnlijk al op donderdag 14 augustus !!) of bij Bert & Lia Karssen, tel.nr. 0341-419388

Laten we één ding afspreken: We maken er weer een gezellig gebeuren van waar we met veel plezier aan terug kunnen denken!

Zij gaan zeker,
u toch ook !!



Route naar Hessenheem:
Snelweg A 1
Afslag Markelo
Richting Markelo/Goor
3 km. buiten Markelo
staat bordje Hessenheem.

TOERRITTEN.

Op zondag 13 juli j.l. mocht een tiental geïnteresseerden opnieuw genieten van de topografische kennis van Jan Henk Karssen: de lang verwachte Zeelandrit werd toen verreden. Ouderwets gezellig, zo'n 500/550 km., perfect weer (op een klein buitje aan het begin na) dus een toerdag in optima forma.

Zoals u weet, heeft de *MG de Vriendschap* geen toercommissie of iets van dien aard.

Iedereen kan voor deze vriendengroep iets organiseren en een aantal doet dat ook.

Henk v/d Veen & Henk Karelsen (met aanhang) verzorgden de lokatie voor het Pinksterkampeerweekend, Bert en Mathilda van den Hoorn regelden de camping voor het komende kampeerweekend, Jaap Hovenkamp verzorgde met o.a. Arthur Schouten en Hans van Ruitenbeek de barbecue, Hans Termaat rijdt een rit in augustus, Henk van de Veen in september en Erik Christiaanse in oktober terwijl Bea en Henk Karelsen de bowlingavond verzorgen en Henk met een groepje van zes de TT-races bezoekt. U ziet het, vele zijn druk en enthousiast bezig met als aanspreekpunt voor alle activiteiten Bert en Lia Karssen. Verder drukken Bert en Lia uiteraard de Nieuwsbrief waarvan de tekstst wordt verzorgd door Henk Karelsen (maar dat was u waarschijnlijk al wel opgevallen)

En, **er gebeurt meer, ja zelfs veel meer !**

Hierover leest u in september het e.e.a., wellicht in de Nieuwsbrief of op andere wijze.

Wilt u ook iets organiseren ?

Bel dan met Bert & Lia en overleg dit even. Hun telefoonnr. is nog steeds 0341-419388.

Oh ja, dat is gewoon thuis en niet "mobiel" daar doen ze n.l. niet aan.

MG "DE VRIENDSCHAP" :

EEN SCHOT IN DE ROOS !



NIEUWSBRIEF:

Diverse lezers van de Nieuwsbrief ontvangen deze vanaf het begin en ook vanaf het begin **GRATIS.**

Een aantal keren is door lezers te kennen gegeven, dat de Nieuwsbrief voor een aantal mensen geld zal kosten en dat is natuurlijk ook zo.

Papier, enveloppen en postzegels moeten worden betaald.

Vanaf **september** zal er iets gaan veranderen aan de Nieuwsbrief.

Voor het oog wordt deze mooier en zal er iets over een bijdrage in de kosten worden bijgevoegd.

De rest blijft nog even een verrassing, de Nieuwsbrief van september is in ieder geval nog gratis en daarmee rolt deze dus voor een aantal lezers al een half jaar gratis in de brievenbus !

TOERTIPS:

Zoals al eerder is aangegeven, rijdt **Hans Termaat** op zondag 3 augustus a.s. zijn **Kustrit.**

Hans vertrekt om **9.30 uur** vanuit Harderwijk vanaf de motorparkeerplaats bij de boulevard (t/o bioscoop)

Henk van de Veen rijdt op zondag 28 september zijn inmiddels zéér bekende **B&B-rit.**

Waar dit voor staat ?

Welnu Betuwe- en Brabantrit is de volledige benaming, Henk vertrekt vanaf zijn woning om 11.00 uur en hij rekent op een gezellig aantal geïnteresseerden.

Erik Christiaanse is de laatste van dit overzicht voor de komende maanden.

Hij gaat met u vooruit maar ook terug in de tijd door tijdens een leuke rit een kasteel te bezoeken.

Heden en verleden worden dus gecombineerd en Erik doet dat samen met u op **zondag 12 oktober.**

Deelnemers aan deze **Kastelenrit** worden om 11.00 uur verwacht bij Bert & Lia Karssen, want vanaf hun adres vertrekt Erik.

Voor alle ritten is uiteraard ook wederom van toepassing:
zijn de weersomstandigheden echt slecht, dan gaat de rit niet door !

Bij twijfel belt u ook nu: 0341-419388.

